

## Hungerbarnet I

Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde.  
Hans far fik en plads til ham hos en bonde.  
Da de skulle gå derhen fik Larus en gave.  
Det var en kniv hans far havde lavet.  
Der var langt at gå derhen,  
og Larus var ked af det da hans far gik.  
Han skulle selv hente halm til sin seng.  
Han skulle hente brænde til madmor.  
Han skulle hente æg.  
Han skulle muge ud  
og lære at malke køerne.  
Det var meget svært!  
Husbond og madmor havde en voksen søn der hed Hartad.  
Hartad var stor og stærk,  
men han var evnesvag.  
Hartad sov i en bunke halm ude i stalden. (112)

Prik/del

Skriv i stavelser

arbejde

---

derhen

---

selv

---

brænde

---

køerne

---

husbond

---

madmor

---

stalden

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*

## Hungerbarnet II

Næste morgen blev Larus vækket af madmor.  
Han skulle hjælpe med at malke.  
Da Larus havde fået morgenmad  
fik han lidt rugbrød i et klæde.  
Så skulle han tage køerne ud på græs.  
Det var svært at styre dem.  
Ude på græs var dagene lange.  
De første dage var vejret godt.  
Da det en dag begyndte at regne  
lavede Larus en hule i en gammel ræve-grav.  
Pludselig stod der en tynd pige og kiggede på ham.  
Hun var meget snavset.  
Hun hed Tinke og var meget, meget sulten.  
Larus gav hende noget af sit rugbrød.  
Tinke lugtede meget grimt.  
Madmor kunne lugte det på Larus  
når han havde været sammen med Tinke. (112)

Prik/del

Skriv i stavelser

morgenmad

---

rugbrød

---

svært

---

dagene

---

vejret

---

pludselig

---

snavset

---

lugtede

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*

## Hungerbarnet III

Larus ville vide hvor Tinke boede.  
Du får ikke mere mad, hvis jeg ikke må se det!  
De kom op til husene  
og Tinke gik ind i udhuset.  
Der gik to høns. Der var meget beskidt alle vegne.  
Tinke fortalte hendes far var død.  
Hendes mor selv havde begravet ham.  
Så gik de ind i stuehuset.  
Her lugtede forfærdeligt.  
Pludselig så Larus at der lå en død i sengen.  
Det var Tinkes mor.  
Hun havde været død i lang tid.  
Larus kom til at kaste op.  
Så sagde Larus at Tinke skulle gå med ham hjem.  
Larus fortalte madmor alt.  
Så blev Tinke hentet ind og hun kom i bad. (110)

Prik/del

Skriv i stavelser

boede

---

udhuset

---

beskidt

---

fortalte

---

begravet

---

forfærdeligt

---

sengen

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*

## Hungerbarnet IV

Tinke blev ren og fik rent tøj.  
Så tog madmor Tinke med til sogne-fogeden.  
Larus var ked af det.  
Han håbede at madmor ville tage Tinke til sig.  
Dagen efter tog Larus køerne på græs.  
Da han sad ude på marken kom nogle mænd  
med en hestevogn og en kiste.  
De spurgte Larus hvor den døde lå.  
Så hentede de Tinkes mor og brændte huset af.  
Et par dage efter stak Tinke af.  
Larus gemte hende i sin seng.  
Men en dag blev hun fanget af Hartad.  
Larus kunne ikke få Tinke fri,  
så han hentede madmor.  
Madmor kunne lokke Hartad til at give Tinke fri.  
Bagefter var madmor meget bange for  
om Tinke havde det godt. (117)

Prik/del

Skriv i stavelser

sognefogeden

---

håbede

---

hestevogn

---

brændte

---

fanget

---

bagefter

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*

## Hungerbarnet V

Tinke var mest inde i huset.

Larus følte sig ensom.

En dag kom hun ud og satte sig på trappen.

Larus satte sig hos hende.

Tinke sagde at madmor ikke gav hende lov til noget.

Hun havde lyst til at løbe væk.

Så kom Hartad.

Tinke skyndte sig ind i huset.

Hartad ville gerne være sammen med Larus.

Han ville sidde på trappen ligesom børnene.

Larus tænkte at Hartad måske følte sig ensom.

Næste dag vinkede han til ham.

Hartad blev så glad at han grinte højt.

Da Larus kom op at slås med de andre drenge fra landsbyen

kom Hartad og reddede ham.

Da det blev aften redte Larus Hartads hår.

Det nød han meget. (116)

Prik/del

Skriv i stavelser

ensom

---

trappen

---

skyndte

---

ligesom

---

børnene

---

landsbyen

---

reddede

---

redte

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*

## Hungerbarnet VI

To dage efter kom Tinke ud til Larus.  
Hun ville kigge til sit hus.  
Tinke gik hen hvor huset var brændt.  
Hun samlede et par kniv-blade,  
en kande og nogle potte-skår op fra asken.  
Hun gemte tingene i udhuset.  
Så plukkede hun blomster på vejen hjem.  
Madmor var vred da de kom hjem.  
Tinke måtte ingen ting.  
Til sidst fik hun alligevel lov til  
at lægge blomsterne på sin mors grav.  
Om aftenen skældte madmor Tinke ud  
fordi hun ikke havde sagt sin mors navn.  
Tinke blev ked af det og stak af igen.  
Larus løb helt ud til Tinkes hus.  
Han troede hun var der.  
Men der var ingen og han skyndte sig tilbage igen.  
Han var meget bange for mørket. (122)

Prik/del

Skriv i stavelser

knivblade

---

kande

---

potteskår

---

alligevel

---

blomsterne

---

aftenen

---

troede

---

tilbage

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*

## Hungerbarnet VII

Da Larus kom tilbage til stalden  
så han at Tinke lå hos Hartad.  
Først blev han bange,  
men han kunne se  
at Hartad ikke ville gøre Tinke noget.  
Så lagde han tæppet over dem og gik i seng.  
Næste morgen så madmor at Tinke lå hos Hartad.  
Hun skreg højt.  
Hun var bange for  
at Hartad skulle gøre Tinke noget.  
Men Tinke og Hartad var gode venner.  
Tinke fortalte graveren og madmor sin mors navn.  
Sognefogeden undersøgte sagen  
og fandt ud af hvem hendes familie var.  
Tinke havde en mormor og morfar  
i en landsby en langt stykke derfra.  
Tinke ville gerne hen til dem.  
Hun længtes efter at have familie. (111)

Prik/del

Skriv i stavelser

lagde

---

skreg

---

graveren

---

undersøgte

---

familie

---

derfra

---

længtes

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*

## Hungerbarnet VIII

Husbond aftalte med de fremmede folk  
at de skulle komme og se Tinke.  
Han var godt tilfreds med det.  
Han ville have en masse penge  
for den tid Tinke havde boet hos dem.  
Han var ligeglad med Tinke.  
Madmor var ked af det.  
Hun var blevet glad for Tinke  
og ville helst beholde hende.  
Larus ville også helst have at hun blev.  
Tinke havde fortalt en masse om  
hvordan hendes mor døde.  
Og Larus vidste  
hvor ensomt det blev uden hende.  
Den dag de fine folk kom  
gik Larus tidligt hjem med køerne.  
Han ville sige farvel til Tinke.  
Men da hun kørte var han så ked af det  
at han ikke kunne gå ud og vinke til hende. (119)

Prik/del

Skriv i stavelser

aftalte

---

fremmede

---

helst

---

beholde

---

havde

---

vidste

---

tidligt

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*



## Hungerbarnet IX

Tinke havde ikke prøvet at køre før.  
Hun blev køre-syg og kastede op.  
Folkene snakkede om hende mens de kørte.  
De var ikke helt sikre på  
om Tinke var deres barnebarn.  
Tinke blev vred,  
for de sagde at hun løj.  
Da de kom frem så Tinke  
at der var to af hendes mostre på gården.  
De snakkede om Tinke  
som om hun var et dyr.  
Tinke kunne ikke lide dem.  
Så hun ville opføre sig så grimt,  
at de sendte hende væk igen.  
Da de skulle spise  
grisede Tinke med maden.  
Hendes morfar blev vred.  
Han hev hende op fra stolen  
så grøden blev spildt  
og hendes tallerken gik i stykker. (111)

Prik/del

Skriv i stavelser

kastede

---

folkene

---

snakkede

---

barnebarn

---

grøden

---

tallerken

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*

## Hungerbarnet X

Da Tinke skulle sove den aften  
hørte hun folkene diskutere.  
Hun vågnede sent.  
Hun gik ud i køkkenet.  
Der sad mormor  
og Tinke fortalte hende om livet i det lille hus.  
Hendes mormor forstod ikke  
at hendes datter hellere ville leve der  
end på en stor rig gård.  
Hun sagde at Tinkes far var en fattiglus.  
Tinke kunne ikke forstå  
at hendes mormor ikke var glad  
når hun nu var så rig.  
Folkene ville ikke have Tinke  
så hun blev kørt ud til sin fars familie ude i mosen.  
De var meget, meget fattige.  
De havde ikke råd til at have Tinke  
så de ville hjælpe hende hjem til madmor. (110)

Prik/del

Skriv i stavelser

diskutere

---

vågnede

---

køkkenet

---

hellere

---

fattiglus

---

fattige

---

hjælpe

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*

## Hungerbarnet XI

Det var sjovt for Tinke at se sin fars brødre.  
De lignede ham.  
De havde rødt hår  
og talte og lo på den samme måde.  
Tinke fortalte dem om livet i det lille hus,  
og om Larus og folkene på gården.  
Og hun fortalte om hendes rige mormor og morfar.  
De fortalte hende om deres hårde liv i mosen.  
Om søndagen lånte farbror Manfred hest og vogn.  
Det var en lang tur hjem.  
Tinke sov noget af vejen.  
Da de kom frem gemte Tinke sig,  
så det var en over-raskelse at hun kom.  
De blev alle sammen meget glade  
og farbror Manfred sov der om natten  
og fik en masse kød med som gave.  
Til sidst spurgte Tinke  
om Larus godt måtte komme igen til næste år. (127)

Prik/del

Skriv i stavelser

brødre

---

lignede

---

rige

---

søndagen

---

lånte

---

overraskelse

---

spurgte

---

*Ordene er stave-ord til næste gang.*